

PAROCHIE NIEUWS

GOES • 'S-HEERENHOEK • HEINKENSZAND • KWADENDAMME • LEWEDORP
• OOST-ZUID-BEVELAND • OVEZANDE • SCHOUWEN-DUIVELAND



IN DEZE EDITIE: De lamp van God is nog niet gedoofd

» Toekomst of wat ons toekomst? » Dienstenrooster 20 aug - 29 sept



Inleidend woord van de hoofdredacteur...

Jezus zegt: 'Geef aan de keizer wat je van de keizer hebt, en geef aan God wat van God is.' De vraag die bedoeld was om Hem te strikken, buigt Jezus zo om, dat duidelijk wordt dat God een centrale plaats moet krijgen in het denken en handelen van mensen. Dé manier om het Rijk van God te realiseren. (Marcus 12, 13-17)



DE TOEKOMST OF...WAT ONS TOEKOMT?



Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende dertig jaar zagen predikanten en priesters de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hen rouw, vertwijfeling, fases van ontkennen tot berusten toe. Plannen om de kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk (nog) niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving?

CORONA - ZONDEBOK

Vrijwel alle kerken waren tijdens corona namelijk niet of nauwelijks open voor bezoekers. Toch was er in de kerk wel meer mogelijk dan in bijvoorbeeld theaters die echt dicht moesten blijven. Veel mensen snaptten dat onderscheid niet, maar schrijver Willem Jan Otten wel: kerkgangers zijn namelijk geen publiek, maar deelnemers: "Je doet mee! Het is een eendrachtig gebed. Er wordt gedaan alsof de mis iets passief is, maar je wordt echt geacht mee te bidden", zegt hij onder andere in het boek dat al een hele tijd op mijn leestafel lag: Zondagmorgen, over het

missen van God.

Nu de pandemie grotendeels achter ons ligt, blijkt het virus veel meer gevolgen te hebben dan we toendertijd konden bevroeden. Het long-covid effect, maar dan niet op het vlak van niet kunnen functioneren binnen je beroep of sociale omgeving, maar op geloofsterrein.

De mis is af en toe best saai, geeft Otten toe, maar dat is juist ook wel fijn: in verveling ontstaat juist creativiteit, vindt de schrijver. "Mijn moeder zei altijd: als je je verveelt, dan loop je leeg, zodat je daarna weer vol kan stromen. En zo is het ook!"

KERKSLUITING OF UITSLUITING?

De volgende klap (en niet alleen in onze regio) kwam via het in rap tempo sluiten van kerkgebouwen. Afnemend kerkbezoek, minder inkomsten, tanende belangstelling, vergrijzing van ambtsdragers en vrijwilligers, gebrek aan priesters....Hoe ver kan het gaan of moeten we wel verder gaan? Als de deur voor je neus gesloten wordt, kun je minstens twee dingen doen. Je omdraaien en huiswaarts gaan, of proberen op de een of andere manier die deur (of de ingang van een andere kerk) open te krijgen/houden.

INGEVING? OF VERGEVEN/ OPGEVEN?

Het kan een drang zijn die je niet te snel wilt onderdrukken. Otten voert een 'tocht naar binnen', zoals hij dat noemt. Hij bezoekt alle 52 zondagen van een liturgisch jaar en schrijft erover. Een wijze die mij raakt: zonder valse schaamte, zonder schuw te zijn over moeilijke thema's die binnen het christelijk geloof zich afspelen. Hij gaat het gesprek aan tussen de christelijke traditie en de eigentijdse cultuur. Geloven in deze tijd is geen kwestie van updaten naar versie 2.24

Ik prijs me gelukkig dat ik er aan ben toegekomen dit boek nu te kunnen lezen. De zoektocht van onbegrepen (en voor mij soms onaanvaardbare) handelingen naar meer begrip en verzoening.

Bron: Willem Jan Otten, Zondagmorgen. Over het missen van God; Skandalon Middelburg, 2022.

DE KERNEN



KENNISMAKING MET KAPELAAN THAI



In het pinksterweekend kregen we eerst te horen dat pastoraal werker Alida van Veldhoven haar taken wilde voortzetten in het (voor haar vertrouwde) Brabantse. De week daarop wederom een melding, maar dit maal met een hoog HOERA- gehalte: versterking van ons pastorale team. Een priester/kapelaan en nog wel een jonge kracht...

Tijdens zijn eerste werkweken in juli ging ik bij hem op kennismakingsbezoek in zijn voorlopig verblijf in Kwadendamme.

VOOROORDELEN

Eerlijk gezegd, ik had me vooraf al een inschatting gemaakt wat voor persoon en gesprek ik zou kunnen verwachten: een buitenlandse man, misschien met een opvallend accent, traditioneel en wellicht sprekend in een taalvorm die minder past bij zijn leeftijd. Binnen vijf minuten na aankomst smolten die gedachten een voor een weg: een vlotte en vlot sprekende, goed verstaanbare jongeman, die open praat over alles wat ter sprake gebracht wordt.

MOEILIJKE TIJD EN AANPAK

Thai (meteen informeel met koffie en koek) is heel uitgesproken over zijn zoektocht naar geluk op alle fronten die kenmerkend zijn voor een man in de bloei van zijn leven: Vietnam ging gebukt onder een regime, waarin zijn christelijke geloof echt niet hoog aangeschreven stond. Toch ging hij ervoor en wilde hij als 26-jarige priester worden. Via contacten en gesprekken kreeg hij de kans om naar dat verre Nederland te gaan en daar zijn priesteropleiding voort te zetten. Rolduc/Kerkrade als nieuwe woonplaats en omgeven met allemaal boeken in een voor hem volslagen onbekende taal: Nederlandse studieboeken theologie en filosofie. Een anderstalige instromer begint meestal

op A-1 niveau (onderbouw basisschool) maar Thai kreeg het taai: probeer het maar te lezen, te leren en te begrijpen.

Natuurlijk komen er dan momenten van vertwijfeling en heimwee, maar de moderne techniek van telefonie, internet en de kans om tussentijds je familie te mogen bezoeken gaven wellicht hem de kracht om door te zetten om zijn uiteindelijke doel te behalen: priester worden!

WIN-WIN SITUATIE

Na zes jaar flink studeren durfde hij het aan om in 2014 zijn vroegere docent Jan Liesen te vragen of hij in Breda verder mocht studeren. Die docent was ondertussen bisschop van Breda geworden en wellicht dat 'een win-win-gedachte' (voor beide partijen een goede zaak) hier de succesformule werd. Thai ging verder in Hoeven (priesteropleiding Bovendonk) en kreeg na twee jaar te horen dat het ambt van diaken voor hem klaar lag. Nog maar net bekomen van zo'n onverwachts bericht, mocht hij uit de mond van de bisschop vernemen dat hij in november 2016 tot priester gewijd kon worden.

FINALIST

Terwijl we dit gesprek voeren zijn de Europese voetbalkampioenschappen gaande en Thai vergelijkt de weg naar dat uiteindelijke doel (priester worden) met de weg die Oranje af moet leggen in Duitsland. Ieder die wil winnen moet er veel voor doen, maar ook voor laten... Elk beroep kent zijn gedragsregels en sporters, (maar ook priesters) moeten zich veel onzeggend. Thai praat daar open over: de omgang met mensen valt hem niet zwaar, maar aan het ambt kleven ook risico's waar hij zich terdege van bewust is.

HET VOLLE LEVEN

Na zijn wijding mag hij starten in de parochie van de Heilige Familie te Breda. Een kapelaan in een Brabantse stad met alle



charmes en gewoontes die daarbij horen. Deel worden van de gemeenschap is belangrijk, want je wilt geen buitenbeentje zijn, ook al kijken de mensen anders tegen je aan, omdat je priester bent. Er komt van alles op zijn pad en hij staat open voor veel contacten met mensen. Hij wil zo snel mogelijk een netwerk opbouwen en dat is een van de redenen, dat hij namen noteert en wat gegevens toevoegt zodat hij zich snel een persoon kan herinneren.

BRABANT-ZEELAND

Als de bisschop hem begin 2024 vraagt of hij na acht jaar zijn woon- en werkplaats wil verruilen met Zeeland, weet Thai dat hij moeilijk 'nee' kan zeggen. Het is goed om niet te honkvast te worden en als relatief jonge priester nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zeeland heeft een priestertekort en de beide parochies schreeuwen al langere tijd om uitbreiding bij de bisschop. De logische stap naar kapelaan daar is snel gemaakt (een parochie kent maar één pastoor) en per 1 juli kon hij starten. De woonruimte is nog tijdelijk, omdat in zo'n korte tijd geen vaste plek al beloofd kon worden. Kwadendamme is een prima startpunt: rustig wonen, vriendelijke mensen, redelijk centraal in het werkgebied en een prachtige kerk als plek voor dagelijkse bezinning.

LICHTPUNTJES BLIJVEN ZIEN

Thai is open en spontaan als het gaat over de toekomst van zijn baan, de Kerk in het algemeen en de afnemende belangstelling voor het geloof.

Thai zegt niet te wanhopen over het feit dat minder mensen naar de kerk komen. 'De lamp van God was nog niet gedoofd', zegt hij, de Bijbel aanhalend. Pastoor Gerard Wilkens heeft hem dat tijdens de opleiding ooit eens op het hart gedrukt. „Hij zei: beste mensen, jullie gaan straks naar een parochie en zullen merken hoe droevig de situatie is. Maar 'de lamp van God was nog niet gedoofd'. Overal is een klein clubje mensen dat de kerk trouw zal blijven.”

Met zo'n positieve gedachte sluiten we samen het gesprek af en bezoeken we de kerk voor een fotosessie die de PZC voor hem bedacht had.

Richard Gielens.

Dinsdag 20 augustus

09.30 uur Goes
T. Nguyen
Eucharistieviering

Woensdag 21 augustus

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
R. Mangnus
Viering van W&C

14.30 uur De Kraayert Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 22 augustus

09.00 uur Middelburg
Th. de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 23 augustus

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
E. Tramper
Oecumenische gebedsdienst

Zaterdag 24 augustus

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
P. de Maat
Eucharistieviering

Zondag 25 augustus

21e zondag door het jaar

09.15 uur Zierikzee
N. Polet
Viering van W&C

09.30 uur Heinkenszand
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Dameskoor

09.30 uur Ovezande
T. Nguyen
Eucharistieviering
Pius X

10.00 uur Dishoek
R. Mangnus
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
werkgroep
St. Caecilia

11.00 uur Goes
T. Nguyen
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
R. Heinrichs

11.30 uur Middelburg
Th. de Deckere
Eucharistieviering Kinder-
nevendienst

Dinsdag 27 augustus

09.30 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering

Woensdag 28 augustus

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
T. Nguyen
Eucharistieviering

Donderdag 29 augustus

09.00 uur Middelburg
Th. de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 30 augustus

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
G. van Noorden
Oec.liturgiegroep

Zaterdag 31 augustus

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
G. Wortman
Viering van W&C

19.00 uur Heinkenszand
T. Nguyen
Eucharistieviering
Herenkoor

19.00 uur Kwadendamme
vervalt

Zondag 1 september

22e zondag door het jaar

09.15 uur Zierikzee
T. Nguyen
Eucharistieviering

09.30 uur Ovezande
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Pius X

10.00 uur Dishoek
R. Heinrichs

10.45 uur Ter Weel Joannaplantsoen Goes
M. Don
Viering van W&C

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
N. Polet
Viering van W&C

11.30 uur Middelburg
T. Nguyen
Eucharistieviering

13.30 uur Jacobskerk Vlissingen
W. Sweere
Viering van W&C

Maandag 2 september

10.15 uur Heinkenszand Blasiuskerk
E. Barendregt
Zangochtend

Dinsdag 3 september

09.30 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering

Woensdag 4 september

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
R. Mangnus
Viering van W&C

Donderdag 5 september

09.00 uur Middelburg
Th. de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
J. Meeusen
Viering van W&C
m.m.v. Con Amore

Vrijdag 6 september

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
E. Tramper
Oecumenische gebedsdienst

09.30 uur s-Heerenhoek Willibrorduskapel
werkgroep
gebedsdienst

16.00 uur Zierikzee
N. Polet
Viering van W&C

Zaterdag 7 september

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
T. Nguyen
Eucharistieviering

19.00 uur Heinkenszand
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande
T. Nguyen
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 8 september

23e zondag door het jaar

09.15 uur Zierikzee
T. Nguyen
Eucharistieviering

10.00 uur Dishoek
R. Heinrichs

11.00 uur Kwadendamme
G. Kok
Viering van W&C
Mannen met Koor HKZ

11.00 uur Goes
H. Akkermans
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
T. Meijer

11.30 uur Middelburg
Parochieviering
Th. de Deckere / T. Nguyen /
P. de Maat
Eucharistieviering

Dinsdag 10 september

09.30 uur Goes
T. Nguyen
Viering van W&C

Woensdag 11 september

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
L. Izeboud
Rozenkransgebed

09.00 uur Goes
Schoolviering Bisschop
Ernstschool
R. Mangnus / C. den Toonder

15.00 uur s-Heerenhoek Willibrorduskapel
werkgroep
Moment voor Maria

Donderdag 12 september

09.00 uur Middelburg
T. Nguyen
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 13 september

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
G. Kok
Oecumenische gebedsdienst

Zaterdag 14 september

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
M. Dobbelaer / R. Maas

19.00 uur Ovezande
T. Nguyen
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 15 september

24e zondag door het jaar

09.15 uur Zierikzee
G. Kok
Viering van W&C

09.30 uur Heinkenszand
T. Nguyen
Eucharistieviering
Herenkoor

10.00 uur Dishoek
slotviering
R. Heinrichs

11.00 uur Kwadendamme
N. Polet
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes
G. Kok
Viering van W&C
L'Esprit

11.00 uur Haamstede
J. Snijders
Eucharistieviering

11.30 uur Middelburg
T. Nguyen
Eucharistieviering

13.30 uur Jacobskerk Vlissingen
T. Nguyen
Eucharistieviering

Dinsdag 17 september

09.30 uur Goes
R. Mangnus
Eucharistieviering

Woensdag 18 september

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
T. Nguyen
Eucharistieviering

14.30 uur De Kraayert Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 19 september

09.00 uur Middelburg
P. de Maat
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
J. Snijders
Eucharistieviering

Vrijdag 20 september

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
G. van Noorden
Oecumenische gebedsdienst

09.30 uur s-Heerenhoek Willibrorduskapel
G. Kok
gebedsdienst

14.30 uur St Maarten in de Groe
J. Meeusen
Viering van W&C

Zaterdag 21 september

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
R. Mangnus
Viering van W&C

19.00 uur Middelburg
Internationale viering
T. Nguyen
Eucharistieviering

Zondag 22 september

25e zondag door het jaar
09.15 uur Zierikzee
werkgroep

09.30 uur Heinkenszand
Vredesviering
R. Mangnus
Oecumenische viering
Ixxing

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Pius X

11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
St. Caecilia

11.00 uur Goes
T. Nguyen
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
J. Snijders
Eucharistieviering

11.30 uur Middelburg
P. de Maat
Eucharistieviering

Dinsdag 24 september

09.30 uur Goes
T. Nguyen
Eucharistieviering

Woensdag 25 september

09.00 uur Jacobskerk Vlissingen
P. de Maat
Eucharistieviering

Donderdag 26 september

09.00 uur Middelburg
Th. de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
Viering van W&C

Vrijdag 27 september

09.30 uur Kaj Munk Hansweert
A. Gernaert
Oecumenische gebedsdienst

Zaterdag 28 september

10.30 uur Ter Reede Vlissingen
W. Sweere
Viering van W&C

Zondag 29 september

26e zondag door het jaar
09.15 uur Zierikzee
T. Nguyen
Eucharistieviering

09.30 uur Heinkenszand
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Dameskoor

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Pius X

11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
St. Caecilia

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Luscinia

11.00 uur Haamstede
T. Nguyen
Eucharistieviering

11.30 uur Middelburg
T. Nguyen
Eucharistieviering

UITLEG WELKE DIENST IN WELK GEBOUW?

Tot de categorie "kerkgebouw" of "gewijd gebouw" behoren:

a. de parochiekerk (Goes) : een kerkgebouw waar de liturgie van de Kerk in haar volheid wordt gevierd, met een vaste zondagse (en waar mogelijk ook doordeweekse) viering van de Eucharistie. Het is de aangewezen plek voor de viering van het Paastriduüm, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel; er vinden huwelijken en uitvaarten plaats; er is gelegenheid voor het Sacrament van Boete en Verzoening en de kerk is regelmatig open

voor persoonlijk gebed.

b. de kerk: (Heinkenszand, Kwadendamme, Ovezande, Zierikzee, Burgh-Haamstede) een kerkgebouw waar op zondag (of zaterdagavond) zo mogelijk Eucharistie wordt gevierd, maar waar geen volledig liturgisch aanbod wordt verzorgd (bv. niet het Paastriduüm). Er kunnen doordeweekse vieringen, huwelijk en uitvaarten plaatsvinden; zo mogelijk is de kerk geregeld open voor persoonlijk gebed.

c. de kapel: een kerkgebouw dat zich van de kerk onderscheidt doordat er geen viering

van de zondag plaatsvindt (ook niet op zaterdagavond). In zowel de parochiekerk, de kerk als de kapel wordt het H. Sacrament in het tabernakel bewaard.

d. de devotiekapel: ('s-Heerenhoek) een openbaar toegankelijke, gezegende plaats, waar gelegenheid is voor persoonlijk gebed. Er is geen tabernakel en er worden geen vieringen gehouden.

e. in Lewedorp vinden maandelijks vieringen plaats in de Kraayert. In Hansweert wekelijks een oecumenische bijeenkomst in het dorpshuis. *Bron: website bisdom Breda*

DOOPOUDERS SAMEN OP WEG

Jonge ouders die hun kindje willen laten dopen, worden van harte uitgenodigd om 2 avonden samen te komen, voor ontmoeting met andere jonge doopouders en verdieping ter voorbereiding op dit sacrament. Aansluitend aan deze avonden wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt met de pastoor of pastor die voorgaat in de doopviering en wordt de doopdatum gepland. Deze avonden zijn bedoeld voor dopelingen uit beide parochies boven de Schelde en zullen dus afwisselend plaats vinden in Goes of Middelburg. De 2 nieuwe datums zijn: dinsdag 24 september en dinsdag 15 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur



Wilt u hieraan deelnemen of heeft u vragen neem dan gerust contact op via: info@rkbovendeschelde.com of bij Charlotte den Toonder, projectmedewerker 06-44500944

BELANGRIJKE DATUM OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN!

Zondag 18 mei 2025 Eerste Communieviering in de H. Pater Damiaanparochie. Kinderen vanaf groep 4 kunnen hiervoor aangemeld worden, via de website van de parochie. Eind januari 2025 wordt er gestart met de communievoorbereidingen. Hierover zult u na aanmelding meer informatie ontvangen.

Voor vragen kunt u altijd terecht via: info@rkbovendeschelde.com of bij Charlotte den Toonder charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com of 06-44500944



AAN ALLE JONGEREN VANAF GROEP 8 VAN DE BASISCHOOL



Heb jij een paar jaar geleden je Eerste Heilige Communie gedaan? Wil jij meer weten over het katholieke geloof en wil jij wel bij de kerk en Jezus horen? Geef je dan snel op, om samen met andere jongeren, je voor te bereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel!

Eind september van dit jaar komen we voor het eerst bij elkaar en werken in stappen toe naar de viering waarin je het Heilig Vormsel gaat ontvangen.

De vormselviering zal plaats vinden op zaterdagavond 22 februari 2025 om 19.00 uur in de parochiekerk, de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes.

Zet deze datum alvast in jullie agenda! Aanmelden kan via de website van de pater Damiaanparochie voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Charlotte den Toonder, projectmedewerker charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com of 06-44500944

BIJBEL EXPO IN GOES

De Bijbel-Expo staat in Goes van **woe. 2 okt t/m vr. 18 okt.** in gebouw 'De Basis' (Bessestraat 8, in Goes-Zuid nabij het NS station).



De Bijbel expo is een multimediale tentoonstelling die laat zien hoe de schrijfkunst ontstond in het Midden-Oosten. Dit in samenhang met de ontwikkelingsgeschiedenis van de Bijbel.

De Expo biedt informatie en heeft ook een missionaire insteek: ze wil duidelijk maken wat het hart van het Evangelie is, en dat Gods Woord nog steeds relevant en richtinggevend is voor vandaag de dag! De Expo is gericht op groep 7 & 8 van de basisschool, en klas 1 & 2 van het voortgezet onderwijs. Zij bevat een interactieve speurtocht voor kinderen en jongeren. De Expo is ook prima geschikt voor een catechisatiegroep, kring uit de kerk, jeugdvereniging, Vormselwerkgroep, Alpha-jeugdgroep, etc. Ook voor ouderen biedt de Expo een mogelijkheid voor geloofsverdieping. De Expo werd in 2005 ontwikkeld door de Vlaamse zendingsorganisatie Via-Nova. Tot op heden hebben zo'n 45.000 bezoekers de tentoonstelling bezocht. In 2016 kreeg de tentoonstelling een grondige 'update' en bestaat momenteel uit: 5 grote informatiepanelen, objectkasten, een computer- en een audiozuil en een replica van de Gutenberg drukpers (waarop de Bijbel omstreeks 1450 werd gedrukt). De organisatie in Goes is in handen van Stichting GoedNieuwsGoes. Dit is een interkerkelijke samenwerking van zeven kerkgenootschappen in Goes. Over kerkmuren heen zijn zij missionair actief. Hun verlangen is de regio te bereiken met Gods Goede Nieuws, op relevante en aansprekende manieren.

Voor meer info en een introductiefilmpje: www.goednieuwsgoes.nl. Van harte welkom!

Joshi van Veen, voorzitter Stichting Goed Nieuws Goes



VERDER OP WEG

De vorige keer vertelde ik u hoe onze parochie op een kruispunt staat in ons pastoraal beleid, onze financiën en ons gebouwenbeleid. Een en ander heeft veel tijd gevraagd.

PASTORAAL BELEID EN LITURGIE

We hebben gesprekken gevoerd met het pastoraal team, vertegenwoordigers van de PKC's (parochiekerncommissie) en het bisdom over de missionaire parochie, het rooster van de vieringen en de koren. Deze gesprekken waren zowel verhelderend als confronterend. Daarnaast is veel gesproken over ontwikkelingen in het pastoraal team:

- Rens Stobbelaar bouwt zijn activiteiten af op last van de bisschop;
- Alida van Veldhoven vertrekt naar Bergen op Zoom als pastoraal werkende op verzoek van de bisschop;
- Thai Nguyen is door de bisschop benoemd als kapelaan in het samenwerkingsverband Boven de Schelde.

Een en ander heeft veel aandacht en tijd gevraagd.

FINANCIËN

In de nota 'herinrichting financiële administratie van de H. Pater Damiaanparochie', opgesteld met medewerking van de financiële commissie, willen wij als parochiebestuur op termijn een aantal grote kostenposten centraliseren zoals energie, verzekeringen, afdracht bisdom, en personeel.

Deze grote onkostenposten zullen worden gefinancierd middels de gezamenlijke parochiële inkomsten. Om de PKC's hiervoor de tijd te geven, zal deze centralisatie pas worden ingevoerd per 1 januari 2026, om tot die tijd de geleidelijke overstap te kunnen maken van het vertrouwde administratiesysteem KLA (Kerkelijke Leden Administratie) naar het nieuwe Exact online.

GEBOUWEN

Het parochiebestuur zal voor 1 januari 2026 een standpunt innemen met betrekking tot het gebouwenbeleid. Daarmee wil het bestuur een betere basis leggen voor een toekomstbestendige financiële structuur.

We staan voor belangrijke beslissingen voor de toekomst van onze parochie. We willen goed luisteren naar u als parochiaan, en het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te nemen.

Het parochiebestuur bestaat momenteel naast onze pastoor Thaddy de Deckere uit nog zes leden. We missen nog steeds een penningmeester en de zittingstermijn van onze secretaris Rinus van 't Westende is per 1 juni 2024 verlopen. We zijn naarstig op zoek naar kandidaten met motivatie en expertise. Stel u zelf beschikbaar of meld ons een geschikte kandidaat.

SAMEN WILLEN WE ONZE PAROCHIE NAAR DE TOEKOMST LEIDEN

Met pastoor Fons van Hees zaliger zou ik willen zeggen: "We maken moeilijke tijden door. Maar de Heer blijft in ons midden, zelfs tot aan het einde der tijden. Maak je dus niet bezorgd. Doe wat gedaan moet worden. Steun en kreun niet te veel maar zoek waardoor het geloof je zoveel vreugde geeft. Een vreugde die alle onheil en weerbarstigheid de baas is."



Peter de Sonnaville, vicevoorzitter.

INFORMATIEAVOND OVER LANDELIJKE BEDEVAART



Op maandag 2 september 2024 houdt het bisdom Breda een informatieavond over de landelijke bedevaart die in de meivakantie van 2025 (van 26

april tot 3 mei) zal plaatsvinden. De avond wordt gehouden in de Cuyperszaal te Oudenbosch.

Landelijke bedevaart

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is

'Pelgrims van Hoop'. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze landelijke bedevaart wordt verzorgd door het Huis van de Pelgrim. Inschrijving en deelname verloopt via deze bedevaartorganisatie. Vicaris Paul Verbeek zal met de bedevaart meegaan om de pelgrims van het bisdom Breda te begeleiden.

Informatieavond op 2 september

Tijdens de informatieavond zullen de plannen voor de bedevaart worden gepresenteerd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats op maandag 2 september 2024

om 19.30 uur in de Cuyperszaal te Oudenbosch (onder de basiliek; ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad). Belangstellenden kunnen zich vóór 25 augustus 2024 aanmelden via secretariaat@bisdombreda.nl. Definitieve opgave voor de bedevaart zelf kan via Huis voor de Pelgrim o.v.v. Bisdom Breda.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Oomen
Secretariaat

DAMIAANTJE

'IK VIER DE MIS MEE'

'Een behulpzaam boekje voor (groot-) ouders en (jonge) kinderen.' Binnenkort beschikbaar voor de parochiekernen Kwadendamme, Ovezande, Zierikzee, Heinkenszand en Goes.

Elke kern ontvangt 5 exemplaren voor gebruik in de vieringen. U kunt het persoonlijk aanreiken bij de ingang, klaarleggen op de leestafel of in de kinderhoek.

" Wat gebeurt er in de heilige Mis? En hoe kun je er aan meedoen?"



Met dit boekje in de hand kun je alles goed volgen. Je begrijpt de woorden en gebaren beter. En zo kun je echt meedoen aan de Communie.

Vooraf op zondag wacht Jezus op ons in de kerk. Hij vindt het fijn om ons, om jou, weer te zien en te horen. We zingen, we bidden, we lezen, we zijn ' stil ' en we gaan ter

communie. Samen vieren we feest in de kerk. Jong en oud, want we zijn allemaal kinderen van God de Vader. ...

DEEL EEN MOOIE FOTO VAN JOUW VAKANTIEKERK OF KAPELLETJE

Als jullie dit lezen is de zomervakantie bijna klaar, of misschien ben je net al weer naar school.

Hopelijk zijn jullie lekker uitgerust om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten en kun je terugkijken op de leuke dingen die je hebt gedaan, of op de avonturen die je hebt beleefd, ver weg of dichtbij huis. Heb jij in de vakantie een kerk bezocht, of stond er een mooi kapelletje langs de weg?

Het kan zijn dat je daar een kaarsje hebt op gebrand, gewoon wat rond hebt gekeken of misschien zelfs de mis mee vierde?



Als je een foto van die vakantiekerk of kapelletje hebt gemaakt, stuur deze dan voor 1 september, met daarbij je naam en de plaats waar de foto is genomen, naar:

charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com, dan maken we van alle inzendingen samen een mooie collage voor op de website en facebook/ Instagram van de parochie. Zo wordt het vast een

Dit boekje beschrijft de belangrijke liturgische 'onderdelen' in de viering van de Eucharistie. Met korte teksten en eenvoudige afbeeldingen worden ouders en kinderen 'begeleid'. Het boekje is ook geschikt bij voorbereiding thuis, een nagesprek in het gezin en als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Tevens een mooie geschenkenuggestie. Met dank aan Mark die mij wees op dit mooie boekje. Meer dan 5 exemplaren nodig voor uw parochiekern? Laat het weten.

Gegevens om zelf te bestellen. Titel. Ik vier de mis mee. Tekst. Marie-Helène Delval Tekenwerk. Hervé Flores. Adveniat uitgeverij. Vertaald uit het Frans. ISBN 978-94-9104-259-1

Jan Meeusen



bijzonder foto- reisverslag van de vele plaatsen waar onze jonge parochiaantjes vakantie hebben gevierd!

En genieten we samen nog lang van de vakantie. Ik kijk uit naar jullie foto's!

Groet Charlotte

BEDANKJE AAN ALIDA





MEELOPEN IN DE 80STE MARIA OMMEGANG TE BERGEN OP ZOOM



Blanka, Eva, Joselien en Marcus, 4 kinderen uit onze parochie mochten voor het Mariabeeld uit, de kroonjuwelen dragen, in de Maria Ommegang. Dit was een bijzondere ervaring en een hele leuke dag.

Als eerste mochten de 3 meiden hun haren laten vlechten in de Blokstallen. Hier waren alle figuranten zich aan het omkleden en zagen we hoe iedereen geschminkt werd en met pruiken en nepbaarden veranderden in Bijbelse figuren.

Alvorens de stoet begon verzamelden we allemaal op het binnenplein van het Markiezenhof en toen trokken we mee de stad door waar het publiek rijen dik stond te genieten van deze prachtige Maria Ommegang, met als thema : Ja, ik wil Vrede!



KATHOLIEKE JONGERENDAG PER BUS!

2 NOVEMBER 2024

Op zaterdag 2 november 2024 houdt Jong Katholiek, de jongerenorganisatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Connect' en sluit aan bij het Jaar van gebed in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ook dit jaar zal een bus de jongeren komen ophalen in Middelburg, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Oosterhout.

"Meebouwen aan een levende kerk in Nederland"

"De KJD was in 2023 een groot succes," vertelt projectleider Arieke van Reeken. Samen met een kernteam bereidt zij het programma voor 2024 voor. "Dit jaar hebben we gekozen voor een ruimere locatie om groei te faciliteren en een nóg mooiere jongerendag te kunnen houden. We willen het enthousiasme dat we bij zo veel jongeren hebben gezien verder laten uitgroeien en de deelnemers stimuleren mee te bouwen aan een levende kerk in Nederland. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens."



BREED GEDRAGEN ORGANISATIE

De voorbereidingen voor de KJD zijn al in volle gang. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en enkele jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief waar jongeren zich welkom voelen en gesterkt worden in hun christelijke identiteit.

PROGRAMMA

Tijdens de KJD zullen er verschillende gelegenheden worden aangeboden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen programma-onderdelen.

De katholieke jongerendag vindt plaats op de vooravond van het jubileumjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd viert in 2025. Het voorbereidingsjaar op dit jubeljaar, is het Jaar van gebed. Tijdens de KJD zullen verschillende onderdelen van het Jaar van gebed worden belicht.

- Ga naar katholiekejongerendag.nl voor meer info. Aanmelden graag via deze site!
- Deelname aan deze activiteit is niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met betaling van € 15,00 per deelnemer. Dit kan worden overgemaakt op IBAN NL91 RABO 0158 7840 22, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Busreis KJD. De contactpersonen krijgen aansluitend nog bericht.

TOILETARTIKELN VOOR BEWONERS VAN HET COA-OPVANGCENTRUM



Donderdag 27 juni mochten diaken in opleiding Arjen Gernaert en ondergetekende maar liefst 8 dozen toiletartikelen overhandigen aan de bewoners van het COA-opvangcentrum te Goes. Op verzoek van de medewerkers hebben we deze toiletartikelen ook uitgedeeld tijdens de wekelijkse meldingsplicht.

Uit de vele dankbare, leuke en mooie reacties die we kregen van de vluchtelingen getuigt hoe dit op prijs werd gesteld. Dankzij de gulle gaven van onze parochianen waren we "In verbinding met Hem en elkaar", een mooie blijk van verbinding. Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer tijdens de Sacramentsprocessie een goed doel verblijden met onze gaven. Namens alle Caritas medewerkers veel dank.

*Theo Audenaerd
Voorzitter PCI kern Kwadendamme*

THEMAMIDDAG OUDERENPASTORAAT



Woensdag middag 18 september vindt de jaarlijkse themamiddag voor het Ouderenpastoraat plaats; in de Jeugdhoeve te 's- Heerenhoek.

Deze bijeenkomst heeft als thema **GELOOF EN DEMENTIE**. Gastspreker deze middag is mevrouw Annemarie Roding- Schilt. Zij is theologe en predikant.



Tevens is mevrouw Roding werkzaam als pastor in een tehuis voor dementerende ouderen, en is daarom zeer goed op de hoogte van het ziektebeeld en -verloop, als ook hoe om te gaan met dementerende ouderen waarvoor het geloof zoveel heeft betekend.

Deze middag is speciaal voor hen die bezoeken afleggen of de Communie bezorgen aan dementerenden; echter ook andere belangstellende zijn van harte welkom.

Het programma deze middag ziet er als volgt uit;

- 14.00 uur: inloop met koffie en thee.
- 14.30 uur: welkom
- 14.35 uur: lezing mevrouw Roding.
- 15.15 uur: pauze.
- 15.30 uur: discussie/gelegenheid tot vragen.
- 16.00 uur: afsluiting.

Opgave via het Pastoraal Centrum te Goes. tel. 0113 218610; tijdens kantoor uren op maandag-, dinsdag-, en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur; of per mail: info@rkbovendeschelde.com
Het belooft een buitengewoon interessante middag te worden. Namens de stuurgroep ouderenpastoraat.

*Theo Audenaerd.
0638849171*

MIVA-COLLECTE

Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. MIVA over deze campagne: "Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

"Help jij mee?"

"Verloskundige Zelly voelt zich machteloos," aldus MIVA. "Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten." Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.



OP REIS - MET ALLEEN EEN STOK EN VERDER NIETS VOOR ONDERWEG..... GA JE MEE?

Na de goed geslaagde serie in het voorjaar van 2024 organiseren de Damiaanparochie en de Protestantse Gemeente Goes komend najaar en voorjaar zes avonden om inspiratie op te doen voor je levensweg. Aan de hand van verhalen uit de Bijbel waarin Jezus onderweg is, leven we ons in met de mensen die we in dat verhaal ontmoeten. Reizigers zijn het, met meestal alleen een stok in de hand en verder niets voor onderweg. We lopen op hun pad, soms met weidse vergezichten, soms nauwelijks uitzicht. En we delen van dezelfde hoop en hetzelfde verlangen als de reizigers uit de verhalen.

We gaan in gesprek om elkaar te inspireren; oecumene in de praktijk!

Voel je welkom: iedereen kan mee doen, om te praten, maar vooral ook om te luisteren naar elkaar.

Wanneer: donderdagavonden 3 okt en 7 nov 2024, 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr 2025

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Waar: Magdalenzaal, Singelstraat 9, Goes

Begeleiding: Rens Stobbelaar en Bart van Noord

Informatie en aanmelding – voor 20 september

Rens Stobbelaar, rensstobbelaar@outlook.com

06-50504785 Bart van Noord, bartvannoord@gmail.com



BEDANKT RENS!



In februari jl. vernamen wij via het pastoraal team dat Rens Stobbelaar geen voorganger meer mag zijn bij de Woord- en Communievieringen binnen de parochie. Zijn taakinvulling zou naar de zomer van 2024 toe geheel worden afgebouwd. Rens zou nog wel mogen voorgaan bij begrafenissen en een bijdrage leveren aan geloofsgesprekken, Alphacursus en eventuele andere taken.

De beslissing daartoe was genomen door het bisdom en vloeide voort uit het strikt doorvoeren en handhaven van de regel dat alleen iemand met een "zendingsopdracht", dus alleen een 'gezonden' priester of pastoraal werker, mag voorgaan.

Het is nu aan het pastoraal team om tot een passende invulling en uitvoering van de verschillende taken te komen. Wij, ondergetekenden, leden van het parochiebestuur, begrijpen niet waarom Rens plotseling niet meer mag voorgaan. Hij verricht dit werk al 6 jaar zeer goed. In woord en daad sluit hij aan bij onze parochianen. Hij wordt zeer gewaardeerd door het pastoraal team.

Vanuit de parochie kwamen er na 'het rondgaan' van het genoemde besluit ons geluiden van ongelof, van vragen, van boosheid ter ore. We zijn met onze vragen en uw vragen in gesprek gegaan met het pastoraal team. Daarna samen met pastoraal team en vertegenwoordigers van de PKC's.

Toen er nog steeds vragen bleven en de onrust niet afnam, hebben we de bisschop en het bisdom gevraagd om naar Goes te komen om ons meer duidelijkheid te bieden. De vicaris-generaal Norbert Schnell heeft ons de situatie uitgelegd.

Tenslotte zijn we in gesprek gegaan met Rens Stobbelaar zelf en hebben onze zorgen met elkaar gedeeld. Wij zijn blij dat Rens bereid blijft om in uitvaarten voor te gaan als hij hiervoor gevraagd wordt door het pastoraal team of als parochianen daar specifiek om vragen. Wij zijn blij dat hij taken zoals in de Alphacursus wil verrichten. Hij is ook beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Rens houdt van dit werk.

Wij worden gehouden aan het besluit van onze bisschop. Tegelijkertijd voelen wij frustratie en teleurstelling. Kennelijk prevaleren de regels van het instituut boven de relationele geloofsgemeenschap. Wij blijven het moeilijk vinden om het te accepteren.

Toch willen we met elkaar samen verder in diezelfde katholieke Kerk. We geloven dat er voor iedereen plaats is en dat we divers mogen zijn in onze geloofsbeleving. Wij roepen u hierbij op: Geef elkaar de ruimte en respecteer de ander, ook als deze een volstrekt andere mening heeft en lok geen tweespalt uit.

Rens wil onze parochie niet laten vallen, nee hij wil er voor de ander, u als parochiaan, het pastoraal team en ons als parochiebestuur zijn.

Daarvoor bedanken wij hem van harte. Dus geen afscheid, maar de blik fier vooruit!

Ondergetekenden van het parochiebestuur van de H. Pater Damiaanparochie:

*Peter de Sonnaville, vicevoorzitter,
Lauran de Winter, Rinus van 't Westende,
Theo Audenaerd, Paul Kieboom
en Jan Meeusen*

Nieuws van uit de kernen



Parochiekern GOES

Correspondentieadres:

Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:

Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

e-mail: rkmagdalenahotmail.com

Het secretariaat is geopend op

dinsdag en donderdag van 10.00-11.30 uur

Telefonisch te bereiken 0113-216754

Let op telefoonnummer Magdalenazaal is vervallen

Financiële zaken:

RABO: NL13 RABO 0380 5504 15.

Parochiekern Goes

Spoedzaken:

Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Doocontactpersonen:

Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:

Riet Hopmans

e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering**Parochienieuws**

Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754

email: rkmagdalenahotmail.com

LIEF EN LEED

Overleden:

Sabina Anna Henrica Arnst (Sabina), 91 jaar, overleden op 28 juni, weduwe van: C.A. Jongeneelen. De uitvaartdienst en crematie vonden plaats op 4 juli.

EEN MOOIE AFSLUITING VAN HET SCHOOLJAAR

Op woensdagmorgen 3 juli kwamen alle leerlingen en leerkrachten van de Bisschop Ernstschool naar de kerk voor de eindviering.

Het Hollandse regenbuitje van die morgen liet hen niet tegenhouden.

De kerk vulde zich met ruim 300 kinderen en kinderstemmen, wat op zichzelf al een feest is.

Het thema van deze morgen was "GELUK". De mooie teksten, gesprekjes en een mooi verhaal uit het grote boek van geluk (Het Evangelium) kregen nog extra kracht met de liedjes die door de kinderen uit

volle borst werden gezongen. En dat ze op de Bisschop Ernstschool wel vaker het "Onze Vader" zingen, daar is geen twijfel over mogelijk, want dat klonk nog lang na in onze oren! Wij hebben ervan genoten en zien jullie graag weer terug voor de startviering in het nieuwe jaar.

Pastoor Thaddy en Charlotte den Toonder, projectmedewerker.

STOPPEN ALS KOSTER



Ik heb thuis altijd geroepen "als ik 70 jaar word, stop ik als koster" maar blijf ik nog wel dingen doen voor de kerk. In januari zei Bert: je hebt altijd gezegd dat je zou stoppen als je 70 wordt. Zodoende heb ik een email gestuurd naar het parochiekernbestuur, dat ik op 18 februari wilde stoppen. Die dag viel op zondag en was het een mooie dag om te stoppen tijdens de viering. Ik werd naar voren geroepen en daar kreeg ik van de Bisschop een diocesane onderscheiding en een prachtige bos bloemen (waar we 3 weken plezier van hebben gehad). Nu zijn we ruim een half jaar verder en stil zitten is geen optie. Vandaar dat ik even wil beschrijven wat ik nog ben blijven doen. Op de eerste donderdag van de maand haal ik, met nog 5 vrijwilligers, mensen op voor de kerkdienst in Ter Valcke. Op woensdag en zaterdag poets ik in de Magdalenazaal en het pastoraal centrum (Zusterstraat) en de kerk. Gelukkig wel met een aantal vrijwilligers. Samen met mijn man Bert ben ik kerkwacht en helpen we bij een uitvaartdienst in de kerk. Daarnaast ben ik ook nog actief bij het Drie Koningencollege om te collecteren en sta ik ook nog steeds klaar voor de Eritrese gemeenschap dat

soms ook de nodige energie kost om dat in goede banen te leiden. Verder organiseren Lizzy van de Schraaf en ik voor de Pater Damiaanparochie en Maria parochie op Walcheren, de 2 daagse bedevaartreis naar Kevelaer. Tot slot hebben we op vrijdag onze kleinzoon Lex. Daar genieten we beide met volle teugen van.

Florien en Bert (mijn steun en toeverlaat)

GASTVROUW/VRIJWILLIGER

Sinds een paar maanden mag ik helpen bij het koffieschenken na de viering op zondagochtend. Dan rijst natuurlijk de vraag: Hoe is dat zo gekomen? Wel, heel eenvoudig. Tijdens de mededelingen, op zondagmorgen, werd er melding gemaakt dat er te weinig vrijwilligers waren in de "gastvrouwengroep" die op zondag koffie wilden schenken en of er zich wellicht mensen wilden aanmelden. Toen ik dat hoorde, dacht ik: dat is iets dat ik kan en graag zou willen doen. En zo is het geschied. Ik heb me aangemeld, ben goed ingewerkt en nu help ik mee, volgens een rooster, om voor de koffie en thee te zorgen op de zondagochtend. Het is heel fijn om dit te mogen doen en hierdoor leer ik steeds meer mensen kennen, wat enorm plezierig is.



Marianne Cornet

RELIGIEUZE SPULLETJES

Wij zien regelmatig in verschillende kringloopzaken in Goes, Mariabeeldjes, wijwaterbakjes en souvenirs liggen. Wij zouden die graag in onze kerk willen verkopen voor het onderhoud van de kerk. Als u iets heeft, kunt u het deze zomer van dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00



uur inleveren bij de medewerkers van de kerkwacht.

Op 22 juli hadden wij groot feest in Goes vanwege Maria Magdalena. Er was een mooie viering met 83 mensen en in de loop van de dag kwamen er nog eens 375 toeristen onze kerk bezoeken. Het was een mooie dag waar wij dankbaar op terug kijken.

Medewerkers van de kerkwacht.

WAT EEN FEEST VOOR ONZE PATRONES!

Op maandag 22 juli jl. was er weer een mooie feestelijke viering voor onze Heilige Maria Magdalena, de patrones van onze kerk, de Grote Kerk en de stad Goes.

Tot 2016 was de viering van Maria Magdalena "een gedachtenis". Paus Franciscus heeft in dat jaar Maria Magdalena verheven tot een liturgisch feest waarin een feestelijke mis mogelijk is. Dit alles vanwege het belang van het verkondigen van het Evangelie, want dat deed Maria Magdalena.

We hadden niet één, pastoor Thaddy, maar zelfs twee voorgangers. Pastoraal werkster Alida wilde, op de valreep, voor ze ons gaat verlaten, ook één keer in een Maria Magdalenaviering voorgaan. Dat vond dameskoor Con Amore natuurlijk erg leuk. Hoewel de eucharistieviering op maandagmorgen was, waren er bijna 90 kerkgangers. Ik had dan ook alles uit de kast getrokken om promotie voor deze viering te maken. Maria Magdalena verdient het om in zo'n groot stadsfeest geëerd te worden.

Onze koorleider Tuur Remijn had weer prachtige, toepasselijke liederen uitgezocht, die niet alleen door de dames van Con Amore met volle overtuiging gezongen werden, maar ook door de bezoekers in de kerk. Alle teksten stonden in een boekje afgedrukt. Samenzang in de kerk is belangrijk en ook nog eens superleuk om te doen.

Na het woord van welkom werd de mooie icoon, met de beeltenis van Maria Magdalena, die we van vicaris Paul Verbeek te leen hadden gekregen, in de bloemetjes gezet. In de overweging vertelde pastoor Thaddy dat op deze feestelijke dag, voor de viering niet alleen de klokken van onze kerk werden geluid, maar ook die van het stadhuis, *o.a. de Maria Magdalenklok. Het werd een groots feestelijk geluid. Het is dan voor de toehoorders ook weer duidelijk waar het woord "geluid" vandaan komt. In de folder "Maria Magdalena in de stad Goes" wordt zij vooral geassocieerd met een rode kleur, de kleur van de liefde. Als je dan als koor "Con Amore" (met liefde) met een rode outfit gaat optreden ziet het er allemaal nog feestelijker uit.

Na de viering was er in de Magdalenzaal koffie en thee met iets lekkers, waar veel kerkgangers gebruik van maakten. Er werd gezellig nagepraat en ons koor mocht weer complimenten in ontvangst nemen. Veel mensen zeiden dat ze het een hele mooie viering vonden. En daar doen we het tenslotte voor!



Connie Boudens, Dameskoor Con
*Het gebouw van de Grote Kerk heeft geen eigen luiddklok.

LOURDESREIS



Van 20 september tot 28 september is er een Nederlandse Bedevaart naar Lourdes met Bisschop Hendriks. Wij gaan met 6 Zeeuwen, voor zover ik weet, met de bus samen met vicaris Paul Verbeek. Wij gaan met 4 dames uit Goes mee en zullen op 22 september meezingen in het koor bij de eucharistieviering (bij de grot). De eucharistieviering wordt live uitgezonden vanaf 10.00 uur op NPO2.

Florien de Hond-Hagenaar



Parochiekern 'S-HEERENHOEK

Correspondentieadres parochiekerncentrum:

Postadres: Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH 's-Heerenhoek
B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekern-
commissie: R. Gielens: 0113-352067.
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens:

IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken: 06-22815618

Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat.
Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon:

Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres: e-mail: ploniepree@kpnmail.nl

Plonie Pree, Deken Tomaslaan 42,
4453 AL 's-Heerenhoek.

LIEF EN LEED

Begraven op ons kerkhof:



Op 7 juli overleed mevrouw J. Huige in Ter Valcke Goes, (geboren 6 juni 1936) ze woonde in de Kraaijert Lewedorp. Op verzoek werd ze op zaterdag 13 juli op ons kerkhof in besloten kring begraven.

Het misverstand -dat er op ons kerkhof niemand meer begraven mag worden- blijft helaas bestaan. Dit is dus onjuist. Elke wens voor een laatste rustplaats naast onze kerk wordt met respect behandeld. Indien gewenst wordt bij het afscheid de kerkklok geluid en gaan afgevaardigden van de parochiekern mee naar het kerkhof. Het herdenkingskruisje hangen we (als men dit wenst) na afloop op in de Willibrorduskapel. Op Allerzielen (2 november) worden de daar aanwezige kruisjes uitgereikt aan de nabestaanden. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging, maar de bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 november vanaf 16 uur in/bij de Willibrorduskapel.

PAROCHIE NIEUWS

Er is nog niet veel reactie gekomen i.v.m. het Parochienieuws. In het vorige nummer stond dat wanneer je geen parochiebijdrage betaalde je aan kon geven dat je tegen betaling van minstens 15 euro per jaar het Parochienieuws blijft ontvangen. Als je parochiebijdrage betaalt krijg je het Parochienieuws vanzelf. Als je geen parochiebijdrage betaalt en ook geen bijdrage van minstens 15 euro, dan stopt de bezorging na het septembernummer.

Plonie Pree

KERKHOF

We zijn begonnen om alle gegevens van de graven en ligplaatsen op het kerkhof te controleren. De koppeling of er nog voor betaald wordt, of dat er op verzoek geruimd mag worden nemen we dan meteen mee.. Henk Postema heeft alle gegevens opgenomen in zijn laptop en gaat hiermee samen met Ton Oosthoek of met Plonie Pree over het kerkhof. Er zullen een groot aantal graven geruimd moeten worden. We zijn aan het uitzoeken wie dit kan verzorgen, hoe dit verzorgd kan worden en wat voor prijskaartje daar voor de parochiekern aan gaat hangen. Het voorste deel van het kerkhof (linksvoor) is bijna vol. Dat is het gedeelte waar het reglement voorschrijft dat daar alleen witte kruisjes op mogen. Sinds een aantal jaren mogen de kruisjes ook een andere kleur hebben.



Er komt heel wat voor kijken om alles goed te regelen. Als dat gedeelte vol is, gaan we verder aan de rechterkant van ons kerkhof. Dat nieuwe deel moet de pastoor nog wel komen zegenen.

Plonie Pree, contactpersoon kerkhof

KERK

De banken uit de kerk hebben inmiddels goede bestemmingen gekregen. De spinnen maken spinnenwebben en vliegen hebben het er ook tijdelijk naar hun zin. Ja tijdelijk want, we zullen het eens een beetje moeten schoonmaken en de over-tollige spullen van de rommelmarkt kunnen opgeruimd worden.

MARIAKAPEL



De grote deur van de kerk gaat iedere morgen om 09.00 uur open en dan kan er een kaarsje aan worden gestoken.

Zo rond 17.00 uur (of iets later) gaat de deur weer dicht.

Plonie Preee

KNUTSELKERK



Wie denkt dat de jonge generatie zich totaal niet bezig houdt met kerkelijke zaken, die heeft het mis! Spontaan kwam er een verzoek van een papa die vroeg of het werkstuk van zijn dochter in de kerk mocht worden tentoongesteld. Ze had een vrije opdracht mogen maken en koos daarvoor ons kerkgebouw.

Natuurlijk zeg je dan geen nee en sinds enkele weken staat het kunstwerk in de hal van de Mariakapel.

Dank je wel! We zijn er erg blij mee en zo kan iedereen meegenieten!

HOOG BEZOEK

De titel kan slaan op het aantal bezoekers die ochtend, maar zeker ook op de aanwezigheid van zowel pastoor Thaddy de Deckere als kapelaan Thai Nguyen. Beiden waren te gast bij de gebedsdienst op vrijdag 5 juli. Voor alle aanwezigen en zeker ook voor beide priesters een bijzondere gelegenheid om kennis te maken met de vorm waarin wij in de Willibrorduskapel



samenkomen in Woord en gezang. Uiteraard was er na afloop gelegenheid tot nadere kennismaking en kregen we de toezegging dat onze kapel later in het jaar nog ingezegend zou kunnen worden.

KERKGEBOUW 150 JAAR



Op 20 augustus 1874 werd de H. Willibrorduskerk plechtig ingewijd door de toenmalige bisschop monseigneur Wilmers (bisdom Haarlem) in tegenwoordigheid van monseigneur Van Beek (bisdom Breda) en vele genodigden. In 1924- bij het gouden jubileum- werden diverse giften aan- geboden, veelal schenkingen van parochianen en donateurs. Deze giften stelden de parochie in staat de daarop volgende jaren extra versieringen aan te brengen. Via acties en renteloze leningen kon men vanaf begin jaren dertig van de vorige eeuw glas-in-loodramen laten aanbrengen, voorstellende de twaalf apostelen. Ook welgestelden (waaronder de toenmalige burgemeester) lieten de kerk verfraaien met gebrandschilderde ramen en ornamenten voor het hoogaltaar. De toenmalige pastoor Schellart heeft deze festiviteiten niet mogen meemaken; hij overleed op 30 juli 1924 en stond bekend als een eenvoudig en sober levende man. In 1974 pakte de toenmalige pastoor Cees Kroon het groter aan: hij organiseerde talloze activiteiten die vooral ten doel hadden de kerk (inclusief godsdienstige beleving) gezond te maken en te houden. Ook toen werden er renteloze leningen en vele giften aanvaard, die het aanzien van het gebouw enorm verbeterden. Door restauraties (inclusief versoberingen van interieur) werd de status van onze kerk in 1976 een rijksmonument. Alle parochianen kregen een pentekening als herinnering aan dat eeuwfeest.

En nu.....mogen we het 150 jarig bestaan vieren, maar op sobere wijze. De status van het gebouw is aanzienlijk gedaald tot groot verdriet van velen, maar enkel

treuren heeft geen zin. Daarom nodigen we iedereen uit om op vrijdag 23 augustus vanaf 9.30 uur koffie te komen drinken in ons voormalig kerkgebouw. Met eigen ogen kunt u dan zien wat nog herinnert aan die gloriejaren. Kerkdiensten mogen we niet meer vieren, maar samenkomen en herinneringen ophalen eens te meer!

Richard Gielens, secretaris.

BEZOEK DAMIAANVIERING ZIERIKZEE



Op *zondag 13 oktober* vieren we gezamenlijk als parochie de jaarlijkse Damiaanviering, maar nu in Zierikzee. We willen als parochiekern natuurlijk onze belangstelling tonen door aanwezig te zijn in de viering die om 10 uur begint. Aangezien voor sommigen de afstand te groot is, bieden we die ochtend de mogelijkheid tot kerktaxi aan. Dus: heeft u interesse en wilt u meerijden? Stuur een mailtje naar info@rksheerenhoek.nl of bel me via 06-22815618.

Richard Gielens, secretaris PKC.



Parochiekern HEINKENSZAND

Spreekuur in de pastorie:

Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 852497.

Spoedzaken:

561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Correspondentieadres Parochiekernbestuur:

Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl

Financiële gegevens:

Rabobank: NL29 RABO 0128502126,
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand

Doopcontactpersoon:

Pastoraalcentrum: 0113-218610

Inleveren kopij Parochienieuws:

e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

LIEF EN LEED

Op 3 juli is overleden Ellen Margrethe van Boven-Poulsen, echtgenote van Jan van Boven, op de leeftijd van 81 jaar. Op 10 juli heeft in Goes de crematie plaatsgevonden.

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag 22 september is er in onze kerk een oecumenische clusterviering m.m.v. Ixxing en voorgegaan door Ria Magnus. Het thema is 'Vrede'.

Na de viering is er koffie of thee voor iedereen.

SAMEN ZINGEN IN DE HEILIGE BLASIUS



Het is vrijdagavond 21 juni. Er klinkt gezellig geroezemoes in de Heilige Blasiuskerk. Zo'n 45 koorleden staan klaar en dan klinken er vanachter uit de kerk zachte gitaarklanken. Het wordt stil. Op de melodie van Halleluja klink een mooie Nederlandstalige tekst gezongen door Rens Stobbelaar. Het wordt meteen weer bevestigd: Muziek doet iets met mensen. Het kan je raken, ontroeren, blij maken, een verhaal vertellen.

Twee koren: Young Spirit en Ixxing zongen samen en apart hun liederen. De thema's deze avond waren: "Vertrouwen - Zorgen voor en Samen". Rens zorgde ervoor dat de liedjes een geheel vormden door tussen de thema's door de mensen mee te nemen naar het volgende thema.

De koorleden van Ixxing zongen prachtige liederen en het enthousiasme van Young Spirit werkte aanstekelijk. Iedereen in de kerk kon meelesen, meezingen, maar alleen luisteren was ook goed.

De canon: "Let us sing together" was een zeer toepasselijk liedje wat beide koren samen met de mensen in de kerk zongen. Er hing een fijne sfeer en je voelde dat iedereen mee wilde doen.

En we zongen tot slot samen het Onze Vader en ieder antwoordde: 'Maak alles nieuw'.

En zo voelde het ook. En na afloop was er gezellige ontmoeting:

:"Wat was het mooi als de twee koren samen zongen. Wat een kracht!"

:"Ik was ontroerd."

:"Wat leuk dat jullie dit doen. Het was een fijne avond."

:"Ik heb genoten. Dankjewel!"

Het begon met een ideeetje om nog eens samen te zingen. Gewoon om mensen in deze toch wel moeilijke tijd blij te maken en energie te geven. Het is belangrijk om saamhorigheid te voelen en de kinderen en de koorleden van Ixxing de mogelijkheid te geven om te laten horen waar ze zo hard voor oefenen. Iedereen die mee wilde helpen en iedereen die is gekomen om naar ons te luisteren.. Heel hartelijk bedankt! Zonder jullie was het niet gelukt en wie weet.....Volgend jaar weer.

Rens, Jolanda, Eliane

SCHOOLVIERING. THEMA "HELPEN"



En dan is de laatste week van het schooljaar ineens toch weer snel aangebroken. We nemen afscheid van groep 8 met een mooie avond. Lokalen worden opgeruimd. De schriften gaan mee naar huis. En zoals al vele jaren de gewoonte is, komen alle leerlingen van de Jan van Schengenschool deze week ook bij elkaar in de kerk. Het thema is: "Helpen". Kinderen van groep 3 lezen een verhaal voor over kinderen die in de vakantie rommel maken en hun ouders niet willen helpen. Wat jammer, want als je elkaar helpt, is er meer tijd om samen leuke dingen te doen! Uit elke groep komt een leerling naar voren met iets in zijn/haar rugzak wat we gedeeld hebben afgelopen jaar om elkaar te helpen (water - een trui - een pleister). Het kinderkoor zingt bijpassende liedjes en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan wordt uitgespeeld door de jongens van groep 5.

Zo'n laatste week is een volle week. Mooi om even stil te staan.... Als iedereen elkaar een beetje meer zou helpen zou de wereld weer een stukje beter zijn. Met vriendelijke groet,

Eliane Schout

TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN BATE VAN DE HEILIGE BLASIUSKERK

In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt.

Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan niet weg, maar breng het naar de pastorie op dinsdagavond 20 of 27 augustus tussen 18.30 en 19.30 uur.

Liever geen grote dingen zoals kasten, koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, nette kleding, speelgoed en curiosa of wat u nog meer kwijt wilt zijn er blij mee.

We zoeken nog mensen vanaf 16 jaar om in de weken na het brengen van de spullen te helpen met uitpakken, sorteren en prijzen van de spullen. Heeft u een ochtend, een middag of een paar uur tijd en vindt u het leuk om te zien wat er in al die dozen zit geef dan gerust even door wanneer u kunt. Alle hulp is welkom.

We zoeken ook nog mensen vanaf 16 jaar die willen helpen op deze dagen en achter een kraam willen staan om de spullen te verkopen. Ziet u dat wel zitten neem dan contact op met Addie Nelen telefonisch of via whats app op 06 15159919 of via e-mail a_nelen@outlook.com. U hoeft niet allebei de dagen te helpen met een dag of een paar uur zijn we ook al blij. We zijn blij met alle hulp die we krijgen.

Ook zoeken we nog iemand die voor ons de p.r. kan verzorgen.

De rommelmarkt is op zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur.

Tot ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van parochiekern Heinkenszand



Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644 398
www.rplusmakelaardij.nl



AFSCHIED NEMEN MET AANDACHT EN RESPECT

Wilt u een kennismakingsgesprek plannen, of een uitvaart regelen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan **telefonisch 24 uur per dag** voor u klaar.

Uitvaartzorg van der Hoof - 's-Gravenpolder



Neem contact op:
(0113) – 31 15 17



Zorg met hoofd, hart & handen
Omdat liefde niet ophoudt waar het leven eindigt



Uitvaartbegeleiders Mark de Bruijne, Caroline Giltay, Janine Schouls & Ellen Bentlage-Hoffmann met uitvaartassistenten Ben de Man & Kees Schoo

Afscheidshuis De Omarming
Stijlvolle rouwkamers, 24 uur per dag toegankelijk voor nabestaanden



Emil Sandströmweg 2a, Zierikzee www.uitvaartsd.nl
Partner van **Monuta**
0111 450 717



Parochiekern KWADENDAMME

- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuus: J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 06-25053876 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendamme.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Bankzaken:

- Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
- Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:

- 1e t/m 4e weekend: zondag 11.00 uur
 - 5e weekend: zaterdag 19.00 uur
 - 1e vrijdag: koffiedrinken 09.30 uur
- Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in De Bonifaciusbode. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Misintenties:

- Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
- e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl

Doocontactpersoon:

- Marga v.d. Plasse, 0113-649605.

Inleveren kopij Parochienieuws:

- e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
- Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 06-48665223.

LIEF EN LEED

Overleden

Lau de Jonge, echtgenoot van Carla Franse, geboren 19 februari 1950, overleden 26 juni 2024.

In memoriam Lau de Jonge

Op 26 juni jongstleden bereikte ons het droeve bericht van het vrij plotselinge overlijden van Lau de Jonge. Hij had een operatie ondergaan die aanvankelijk voorspoedig leek te zijn verlopen tot er complicaties optraden en hij op 74-jarige leeftijd overleed in het ziekenhuis in Breda. Lau was een zoon van Jaap de Jonge en Marie van Eijkeren en geboren aan het Vreelandsewegje, toen nog behorende tot de voormalige gemeente Baarland. In dat gezin werden acht kinderen geboren van wie er twee al vroeg kwamen te sterven. Lau werd bouwkundig tekenaar en trouwde met Carla Franse en samen werden zij ouders van drie zonen: Roel, Ruud en

Michiel. Na de geboorte van de jongste veranderde de gezinssituatie ingrijpend omdat voor hem constante zorg en aandacht nodig bleek. De wijze waarop dat al die jaren door gebeurde, dwingt diep respect af. Des te schrijnender is nu het gemis. Eén thema mag in het leven van Lau zeker niet onvermeld blijven en dat is zijn passie voor Voetbalclub Kwadendamme. Vele functies heeft hij daar bekleed en misschien wel geen wedstrijd overgeslagen. Het bleek een virus dat ook vat kreeg op de andere leden van het gezin. De club bood hen saamhorigheid, ontmoeting, sportieve uitdagingen en vooral onderlinge verbinding. Lau genoot er enorm van. Op 3 juli was zijn afscheid tijdens een druk bezochte dienst in het rouwcentrum van 's-Gravenpolder, onder de bezielende leiding van pastor Rens Stobbelaar. Daarna was er de crematie in het crematorium in Goes. Vanaf deze plek wensen we de familie veel kracht en steun toe.

ACHTERIN DE KERK



Een ouderwets raadseltje vraagt: 't staè achterin de kerke en 't begun mie 'n N, wat is dat? Het goede antwoord luidt: Nurgel. Nu een modern raadsel: 't staè achterin de kerke en 't begun mie 'n T, wat is dat? Het goede antwoord is: Tkoffie'oecksje. Iedere eerste en derde zondag van de maand waarop er in de kerk een mis of een viering is, is er na afloop achterin de kerk gelegenheid voor het samen drinken van een kopje koffie of thee met een koekje erbij. Dat is niet alleen een goede gewoonte, het biedt ook de gelegenheid om nog eens van gedachten te wisselen over de viering, over de toekomst van de katholieke kerk op Zuid-Beveland, of gewoon over de gebeurtenissen in de afgelopen week of weken. Er zijn dan natuurlijk de vaste kerkgangers aanwezig, maar ook de voorganger doet vaak mee, en bovendien zijn er regelmatig bezoekers van andere parochiekernen. Het staat iedereen vrij om eens zo'n koffiemomentje mee te maken. Er zijn enkele statafels opgesteld, en ook is er een grote tafel om samen aan te zitten.

Tekst en foto Hans de Vos

AFSCHEID ALIDA VAN VELDHOVEN



Medio september 2019 maakten we kennis met pastor Alida van Veldhoven. Zij bood het team Boven de Schelde een welkome invulling van een vacature die ruim twee jaar openstond. Bovendien werd met de komst van Alida de gemiddelde leeftijd van het team flink naar beneden bijgesteld. Hoe fijn is dat, in een tijd dat we zoekende zijn naar de wijze waarop contact met jonge mensen gelegd zou kunnen worden? Binnen het team werden de aandachtsvelden herverdeeld, en zo genoot Kwadendamme de afgelopen jaren haar bijzondere aandacht en betrokkenheid. Daardoor leerden we elkaar beter kennen en herkennen we elkaar ook in de zoektocht naar de kerk van nu. Wat we als kerncommissie waardevol en soms ook lastig vonden, hebben we steeds met Alida kunnen bespreken. Ze probeerde zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de kerncommissie, op alle gepaste momenten aanwezig te zijn om mensen een hart onder de riem te kunnen steken. En ze verraste ons vaak met mooie teksten die nog een beetje bleven naklinken. Haar vertrek uit de regio zagen we bepaald niet aankomen, maar we begrijpen het goed omdat haar een mooie nieuwe



uitdaging in het verschiep werd gesteld. Mooie kansen binnen de kerk komen immers niet al te vaak voorbij. Om haar afscheid gepaste luister bij te zetten, aten we samen en genoten we volop van al het lekkers dat door de leden en ahang van de kerncommissie was bereid. Als dank ontving ze een tasje met herinneringen aan de Bonifaciuskerk én een kookboek met een scala aan recepten uit de diaspora. Alida's afscheid in de kerk van Kwadendamme was op zondag 4 augustus, in een opgewekte woord- en communieviering samen met zangkoor Singing Voices.

Foto's Jan Strooband en Hans de Vos

EEN NIEUW THUIS VOOR KAPELAAN THAI



Bij het afscheid van pastor Alida van Veldhoven werd ook kapelaan Thai Nguyen aan tafel genodigd. Vanaf eind juni heeft hij immers zijn intrek genomen op de bovenverdieping van de pastorie. De maaltijd gaf een goede gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Zelf gaf hij aan zich inmiddels prima thuis te voelen, in de pastorie en in de kerk. Met regelmaat ('s maandags om 8:00 u. en op vrijdag om 14:30 u.) viert hij er eucharistie en nodigt mensen uit zich hierbij aan te sluiten. In 1993 vertrok de laatste pastoor, pastoor Piet van Bilzen, uit de pastorie en in de tussenliggende jaren waren het pastor Ronald van Bronswijk en het echtpaar Hacking die er korte tijd hun intrek namen, en in 2011 werd de bovenverdieping ingericht als Bed&Broodje Bonifacius. Veel

gasten logeerden en genoten van de gastvrije logeerkamer. En nu is er dus een geheel nieuwe ontwikkeling: de pastorie is weer bewoond. We wensen de nieuwe kapelaan een fijn thuis. En we verrasten hem met een originele Bonifaciusstas.

PLUKVIERING

Dit jaar houden we de traditionele plukviering op **zondag 8 september**. Deze is nog steeds een mooi gebaar van welkom, dat ooit ontstaan is op initiatief van onze voormalige Caritas en nog steeds wordt georganiseerd in overleg met de fruitteeltsector en AB Werkt. Volgens de door ons verkregen informatie is de pluk op die zondag al volop bezig, maar op een andere datum viel de viering helaas niet te organiseren. We gaan ervan uit dat de viering, net zoals in andere jaren, door de Poolse gasten die erop afkomen goed gewaardeerd wordt. Er zullen lang niet zoveel gasten meer zijn als in de beginjaren, maar naar verwachting zal de bezetting nog steeds de moeite waard zijn.

Monuta 
Wouter Groenleer
De steun bij ieder afscheid.

**Afscheid nemen
doen we *samen***

Ook als u niet of elders
verzekerd bent.

Weet u wat de wensen van uw
geliefden zijn? Spreek erover en
neem vrijblijvend contact op.

Samen leggen wij uw
wensen vast.



Scottweg 1.01
4462 GS Goes
T: 0113 - 783 993
E: wogroenleer@monuta.nl

Ondanks dat in de loop der jaren er meer plukkers van andere nationaliteiten deze kant op gekomen zijn, en dat de secularisatie, zoals we deze in Nederland al langer meemaken, ook in Polen zijn intrede heeft gedaan. Door de flyer die achterin de kerk komt te liggen, te verspreiden op adressen waarvan u weet dat er plukkers aan het werk zijn, kunt ook u aan de organisatie meewerken. We doen ons best om samen met Anja, die de Poolse gasten door alle jaren heen zo voortreffelijk in hun moeders taal heeft weten aan te spreken, er ook deze keer een verbindende viering van te maken.

OPEN MOMUMENTENDAG

Tijdens Open Monumentendag op **zaterdag 14 september** is het kerkgebouw geopend van 10 tot 17 uur. Er is dit keer een groot aantal religieuze voorwerpen tentoongesteld, veel meer dan gewoonlijk. Behalve de bijzondere kruisweg, de altaren, de gepolychromeerde houten beelden en de gebrandschilderde glas-inloodramen zijn er nu ook beelden, kazuifels, monstransen en liturgisch vaatwerk te zien dat afkomstig is uit de inmiddels gesloten katholieke kerken in Yerseke en Hansweert. Ook worden er vele gipsen beelden tentoongesteld uit de privé-collectie van wijlen meester Leo Grim. Er klinkt passende muziek, en de aanwezige kerkwachten staan klaar om de bezoekers de nodige informatie over de geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw te verstrekken.

BUITENVIERING

Inmiddels is de buitenviering een vast gegeven aan het begin van elk nieuw seizoen. Is dat nou zo bijzonder, zou je zeggen, het interieur van de kerk voegt toch meer toe aan de beleving dan een stoel buiten op het grasveld? Daar valt wellicht wat voor te zeggen. Maar anderszijds doet de natuur met zoveel fluitende vogels en andere levendige buitengeluiden ons ook beseffen hoe rijk we hiermee zijn. We ervaren dan rust, ruimte, groen, weidse luchten. En bovendien zitten we dan vaak eens naast iemand anders dan op de 'gewone' zondagen. Kortom, de buitenviering brengt toch wat extra beleving. Natuurlijk, het mag daarbij niet regenen en ook niet te koud zijn, maar als de omstandigheden goed genoeg zijn, willen we ook deze traditie zo lang mogelijk in het programma opnemen. Hopelijk bent u erbij op **zondag 15 september** en kunnen we in harmonie stilstaan bij al het goede dat de aarde ons brengt.

BLUES IN DE PASTORIETUIN

's-Middags op 22 september is er een muzikale zomeravond bij de muzikent achterin de pastorietaal. De organisatie berust bij Peter Kempe en Kees Wielemaker én vrijwilligers van de kerk. Het terrein is open vanaf 14.00 uur en de band 'Wild May West' speelt vanaf 15.00 tot ongeveer 18.00 uur. Er is een frietkar aanwezig en de bar blijft open tot 19.00 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel een rondje gedaan met de collectezak voor een vrijwillige bijdrage, om deze middag überhaupt mogelijk te maken.



Parochiekern LEWEDORP

De gegevens van onze parochiekern zijn gewijzigd nu het kerkgebouw gesloten is:

- Voor vragen over de kerk, het kerkhof of de parochiezaal verwijzen wij u naar het pastoraal centrum in Goes. E-mail: info@rkbovendeschelde.com of telefoon 0113-218610
- Financiële gegevens: uw bijdrage kunt u nog steeds storten via NL63 RABO 0128502096 onder melding van Pater Damiaan kern Lewedorp.
- Ledenadministratie: Ad Lijmbach mailadres: ad.lijmbach51@gmail.com
- Contactadres voor kopij Parochienieuws: Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp of via mail: bvkklooster@gmail.com
Telefoon: 0113-613331.
- Caritas Lewedorp: banknummer: NL63 RABO 0128502096

HERINNERINGEN VOORBIJE JAREN VEILIG GESTELD



Toen de kerk in 2023 werd gesloten kwamen er vele vragen op het toenmalige kernbestuur af. Een daarvan was, wat kunnen en moeten we doen met alles in de kerk, zoals alle voorwerpen en alle gewaden gebruikt door de priesters tijdens de eredienst?

Eerst hebben we gevraagd aan de kerken die wel open bleven of zij nog ergens behoefte aan hadden, de meesten zijn komen kijken en hebben wat ze konden gebruiken meegenomen voor gebruik in hun eigen kerk.

Er bleef echter nog veel achter, we hebben toen contact opgenomen met het Bevelands Museum en gevraagd of zij interesse hadden voor deze voorwerpen om deze tentoon te stellen in het museum. En inderdaad deze belangstelling was er, niet voor een permanente plaatsing maar voor een specifieke tentoonstelling die ze op gezette tijden verzorgen.

Wij waren hier erg blij mee daar dan de mogelijkheid bleef bestaan om, als dit tentoongesteld wordt, u als parochiaan Lewedorp deze spullen nog eens kan gaan bezichtigen en ze niet elders in de wereld terecht komen waar wij ze nooit meer zullen zien, ongetwijfeld ook een goede bestemming maar buiten ieders gezichtsveld.

Toen het museum zijn interesse had getoond hebben we het bisdom hiervoor toestemming gevraagd en gelukkig kon de bisschop hiermee instemmen en mochten we het museum deze voorwerpen voorlopig voor 20 jaar in bruikleen geven. We hebben de afspraak met het museum, om als er voorwerpen tentoongesteld worden, ze ons daar van zullen berichten zodat we u hiervan op de hoogte kunnen stellen.

Nu gaan we verder bezien en overleggen met het bisdom wat we met de overige spullen gaan doen, we zullen u op de hoogte houden.

Leo Rentmeester



Parochiekern OOST-ZUID BEVELAND

Het kerkgebouw is gesloten. Samenkomsten vinden plaats in het dorps huis Kaj Munk op vrijdagochtend vanaf 9.30 uur.

Financiële gegevens:

ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen:

Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon

Parochiecentrum, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:

Jeannet Kievit, Marconistraat 34, 4416 DE
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

HOOGTIJ HANSWEERT



Vrijdagmorgen 5 juli om half tien was er weer de wekelijkse viering in Hoogtij. Bij het binnenkomen alleen maar blije gezichten niet alleen voor de viering, maar Gilbert van Noorden die voorging in de viering is geslaagd en had de dag ervoor zijn diploma opgehaald! Voorafgaand aan de viering kreeg hij van Joke namens de groep Hoogtij een mooi boekje bloemen met de daarbij behorende felicitaties. Mooi om te zien en te horen dat Gilbert met veel overtuiging en bezieling de dienst leidde en de preek verzorgde op een manier nog niet eerder door mij gezien. Er was zichtbaar een last van zijn schouders gevallen. Fijn ook dat hij verzekerde dat hij de diensten bij ons blijft verzorgen! Na de dienst was er koffie met bolussen waar Gilbert op trakteerde en die lieten we ons lekker smaken. Nogmaals gefeliciteerd Gilbert en ook zijn ouders die bij de viering waren en veel succes in de toekomst!

werkgroep oecumenische vieringen



Parochiekern OZEZANDE

Kerkgebouw

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen

Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken

Bankrekening: NL27 RABO 0346008948
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Caritas Pater Damiaanparochie kern Ovezande
NL37RABO0346004306

**Misintenties, uitvaarten, huwelijken,
jubileumvieringen e.d.:**

Els Rentmeester email: erentmeester@gmail.com
tel: 06-13380562 of Mevr. A. Harthoorn-Capello,
tel.: 0113-655157, email a-miekehc@zeelandnet.nl

Doopcontactpersoon:

B. Rentmeester-de Jonge, tel.: 0113-655873

Kindernevendienst

Iedere maand (met uitzondering van de
zomervakantie)

Inleveren kopij 'Parochienieuws'

Nicole Boonman, Hoofdstraat 15,
4441 AA Ovezande, tel.: 06-28634236,
e-mail: nboonman@zeelandnet.nl

FIETSBEUGELS

In overleg met de gemeente Borsele hebben we bekeken of het mogelijk zou zijn om bij de kerk / voor de pastorie een paar fietsbeugels te plaatsen. Steeds meer verzekeringen van elektrische fietsen vereisen dat de fiets niet alleen op slot wordt gezet, maar ook wordt vastgemaakt aan een



onroerend goed. De beugels zijn daarmee een uitkomst voor fietsende parochianen en kunnen ook worden gebruikt door fietsende bezoekers aan Theehuis de Pastorie.

De pastorie moest wel toegankelijk blijven, zelfs met een auto voor laden/lossen. Dat vergde even goed de plaats bepalen. We zijn er op uit gekomen om 6 fietsbeugels te plaatsen. Dat heeft de buitendienst van de gemeente voor haar rekening genomen. Fijn om op deze manier samen met de gemeente tot mooie oplossingen te komen. Op de foto zie je hoe goed deze gebruikt wordt!

ZONDAG 15 SEPTEMBER ROMMELROUTE OZEZANDE



De rommelroute staat in het teken van Ovezande 700 jaar. Het is een gezellig en kleinschalig evenement op het dorp. Ook de RK-kerk doet mee. Er wordt wederom een routekaart gemaakt met vermelding van alle deelnemers.

Wij zien uw graag op 15 september a.s. tussen 11.00 en 17.00 uur.

CARITAS

Het beeld van geld in een collecteschaal is voor velen vertrouwd, een symbool van vrijgevigheid en gemeenschap. De schaal werd door de rijen van de gelovigen doorgegeven als een manier om bij te dragen aan de kosten van de eredienst en de zorg voor de armen. De collecteschaal symboliseert meer dan alleen financiële bijdragen. Het vertegenwoordigt de collectieve verantwoordelijkheid en de gedeelde inzet voor gemeenschapsdoelen. Het is ook een uiting van dankbaarheid en plicht tegenover het geloof en de medemens. Een van de krachtigste aspecten van de collecteschaal is dat het laat zien hoe kleine bijdragen samen een grote impact kunnen hebben. Het herinnert ons eraan dat elke bijdrage telt, en hoe samen, zelfs bescheiden giften aanzienlijke veranderingen kunnen teweegbrengen.

6 juli Adoptiekinderen

De collecte heeft € 66,00 opgebracht. Hartelijk dank. Dit komt volledig ten goede aan

Plantplannen?
Wij adviseren u graag.



Personeelsuitje of excursie? Bij ons geven wij u tijdens een rondleiding een volledig beeld van de walnotenteelt van zaainoot tot grote boom. Ook onze walnootproducten zullen u verrassen.

Ook HET adres voor grotere maten walnoten- en sierbomen, bos- en haagplantsoen, etc

Kwekerij Westhof
Westhofsestrandweg 3
4444 SM 's-Heer Abtskerke
op 2 km van Heinkenszand
tel: 0113-561219 fax:
0113-563399
E-mail:
westhof@walnoten.nl



SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
FRANSE BV

meer dan 'een kleurtje'

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

**Kwekerij
Westhof**

Westhofsestrandweg 3
's-Heer Abtskerke
tel. 0113-561219
fax 0113-563399



Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten
van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

Heren - Dames - Kindermode

W. Rijk

Dorpsstraat 76 Heinkenszand
tel. 0113-561301
donderdag en vrijdag koopavond

Jeans- en sportkleding

onze twee adoptiekinderen. Onderwijs is enorm belangrijk voor een goede basis. Vanuit hier kunnen de kinderen verder. Raken ze uit de cirkel der armoede en hebben ze een kans op een beter bestaan. Dat verandert het perspectief van de ouders weer. Zo zie je gemeenschappen zich ontwikkelen.

10 augustus Maria Hemelvaart

 Het thema van de viering is "Maria: een lichtend voorbeeld". Zoekend naar een doel voor de tweede collecte kwamen wij bij Stichting Parkinson. Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson groeit enorm. Parkinson is op dit moment zelfs de snelst groeiende hersenziekte ter wereld; een ziekte die levens ingrijpend verandert. Door meer onderzoek naar Parkinson en Parkinsonismen wil ParkinsonNL de ziekte kunnen afremmen, genezen en kunnen voorkomen. Ook steunt ParkinsonNL de Parkinson Vereniging. Parkinson of een Parkinsonisme heb je meestal niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene die de diagnose krijgt, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Eerst gaat het vaak nog alleen om praktische zaken, zoals het regelen van het halfjaarlijkse bezoek aan de neuroloog of het vinden van een geschikte fysiotherapie. Na een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds zwaarder worden. Al deze veranderingen, veranderen ook de relatie tussen mensen. Het wordt een relatie tussen patiënt en mantelzorger. U allen kent wel iemand in uw omgeving of heeft het aan de lijve ondervonden. Onderzoek naar deze ziekte is dan ook van groot belang. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

25 augustus werken in eigen kerken

Deze collecte is gericht op het helpen van mensen in onze eigen kern die minder fortuinlijk zijn. Deze collecte wordt aangesproken als er een beroep op ons wordt gedaan om financieel bij te dragen. De caritas koopt datgene waar de mensen tekort aan hebben. Een enkele keer draagt de caritas financieel bij. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

14 september Vrede



wij ons deze keer aan bij de open monumentendagen. Het thema van 2024 is "Routes, Netwerken en Verbindingen".

Iedereen kan iets voor de vrede doen. Op welke manier dan ook. Als caritas sluiten

Er is een leuke fietsroute met diverse posten onderweg bij monumenten. Leuk, interessant en verrassend. Onze kerk zal open zijn ter bezichtiging en tijdens de zaterdagavondviering op 14 september zal de tweede collecte in het teken van de vrede staan.

Algemeen

Wilt u ons bereiken? Als u mensen uit uw omgeving kent die tijdelijk hulp of ondersteuning nodig hebben, dan kun u ze attenderen op het bestaan van PCI O.L.V. Hemelvaart. U kunt natuurlijk ook voor uzelf hulp vragen. Wij zijn bereikbaar via 06-23169940.



Manieren van doneren

Richt de camera van je telefoon op deze QR-code en klik erop om een bijdrage te doen.

Ook kunt u een gift overmaken op het volgende banknummer: NL37RAB00346004306 t.n.v. Caritas parochiekern Ovezande. Een envelop in de brievenbus van Hoofdstraat 60 mag natuurlijk ook.

OPEN MONUMENTENDAG



Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2024 openen duizenden monumenten in Nederland weer gratis hun deuren voor het grote publiek.

Ook in Borsele doen velen mee. Er is van alles te zien en te beleven, voor zowel jong als oud. Het thema in 2024 is 'Routes, Netwerken en Verbindingen'. Voorafgaand aan beide dagen wordt vrijdagavond 19.00 uur de aftrap gegeven van de Borselse Open Monumentendagen in 't Wit Arjaentje. Met een presentatie over 700 jaar Ovezande, gevolgd door een lezing van Erfgoed Zeeland over de Zeeuwse en Bevelandse verhaallijnen in combinaties met de Zeeuwse Ankers. Rond 21.00 uur is er nog ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje onder muzikale klanken. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te beleven. Op zaterdag is onze kerk open van 13.00

- 17.00 uur. Vermoedelijk is er op zaterdag ook een leuke fietsroute met diverse stops onderweg bij monumenten. Zondag 15 september staat de Rommelroute en dorps BBQ gepland. Voor meer info: zie de 4e nieuwsbrief van 700 jaar Ovezande.

FRANCISCUSVIERING MET DIERENZEGENING



Op zaterdagavond 5 oktober vieren we het feest van de Heilige Franciscus en zijn alle huisdieren en lieve knuffelbeesten van harte welkom in de kerk. Natuurlijk samen met hun baasjes en zittend in een bench, mand, hokje, of aan de lijn. De grotere dieren mogen wachten in de tuin. In deze viering horen we de mooie verhalen over Franciscus en natuurlijk ontbreekt het Zonnelied niet, waarin de schepping bezongen wordt. Alle dieren en knuffels ontvangen tijdens de viering een speciale zegen. Op deze eerste zaterdag van de maand zal koor "OAL IN" de liederen verzorgen en soms zingen dan, tot plezier van iedereen, wat hondjes mee. Het belooft een mooie viering te worden en we hopen dat we u en uw huisdier dan mogen begroeten.

PATER DAMIAANVIERING

Op zondag 13 oktober vindt de jaarlijkse Damiaanviering plaats. Dit jaar is deze feestelijk viering van de hele parochie in de kerk van Zierikzee. Wellicht is de afstand voor een aantal van onze parochianen lastig. Maar ... geen probleem, u kunt gewoon meerijden naar Zierikzee.

U wordt tijdig opgehaald en nadien weer thuis gebracht. Gewoon even doorgeven aan Charlotte den Toonder, Ineke Priem, Ad Schenk of Kees Boonman. Doen hoor !!

Ad Schenk

KOFFIE DRINKEN

Dorpshuis Het Trefpunt vanaf 10.30 uur



18 augustus
25 augustus
22 september
29 september

KERSTSTALLETOCHT TIJDENS HET JUBILEUM 700 JAAR OVEZANDE

Hoe het er dit jaar precies uit gaat zien is nu nog niet helemaal bekend. Maar belangrijk is dat u alvast de datums 13 en 14 december vrij houdt omdat er dan weer veel moois in en om de kerk te gebeuren staat in aanloop naar Kerstmis. Een kerstvoorstelling, winterplezier en activiteiten op het plein, kraampjes, passende figuranten, workshops, samenzang en muziek en natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. Iedereen van jong tot oud is dan van harte welkom om hiervan te genieten, mee te doen en alvast in de kerststemming te komen. De vrijwilligers van de kerk, de leden van de Ovezandse Brandweer en de vrijwilligers van Jeugdsoos 'De Klomp' werken samen. We gaan er voor u en iedereen weer iets moois van maken, en gaan zo in verbondenheid met elkaar op weg naar Kerstmis. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk via social media, dorpskrant en nieuwsbrief. Namens de werkgroep,

Charlotte den Toonder



UITVAARTZORG
TOLLENAAR & DE KEIZER

Omdat een uitvaart zorg vraagt.

www.tollenaarendekeizer.nl | 06 - 38 28 25 72

ADFRANSE
automatisering bv

Uw beste kennis in de regio!

Gespecialiseerd in VOIP, netwerk- & systeembeheer

Computer, tablet & printer reparatie
Voor zowel zakelijk als particulier

Daniëlsweg 8
4451 HP
Henkenszand

T 0113-565756
@ info@afa.nl
W www.afa.nl



Uitvaartverzorging
Schouwen-Duiveland
M. de Bruijne

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:
(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl



UITVAARTZORG
STEIJN DE VLIEGER

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland
0111 40 2000
(dag en nacht)
info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl



dH installatiebedrijf
Gebr. de Hond bv

Heerenstraat 27, 4453 AA 's-Heerenhoek
Tel: 0113-351400
www.gebrdehond.nl

Loodgieterswerk, CV-installaties,
Mechanische ventilatie –Duurzame
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud
& Service

Techniek
Nederland

Slapen...

Jaap de Jonge
Goes

PAREE B.V.
EXPERT IN TECHNIEK

INTEC
ONDERDEEL VAN PAREE B.V.

Techneuten gezocht!

WERKENBIJPAREE.NL WERKENBIJINTEC.NL



**PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN**

06- 53637130

Parochiekern SCHOUWEN-DUIVELAND

Parochiekernsecretariaat:

Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505

Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.

www.rkschouwenduiveland.nl

willibrordus@zeelandnet.nl

Adres Heilige Willibrorduskerk

Hoge Molenstraat 86, Zierikzee



Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.

Financiële gegevens:

Rabobank NL25RABO0375102485

t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee

Doocontact:

Via het Pastoraal centrum, tel.0113-218610

Leden-administratie:

Jan en Janneke Versaevel

e-mail jversaevel@zeelandnet.nl

Kopijadres Parochienieuws:

Rudy de Maaijer, Jannewekken 1-0017

4301 HH Zierikzee e-mail maayer@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED

OVERLEDEN:

Op 28 juni Elvira Vos-Simons uit
Burgh-Haamstede, 86 jaar

Op 28 juni Cok van Meegen-Buschmann
uit Burgh-Haamstede, 92 jaar

Op 9 juli Andre Buijs uit Zierikzee, 79 jaar

Op 14 juli Thomas Henderson uit Zierikzee,
89 jaar

Op 11 juli Tonnie Schouwenaar-Verkaart
uit Zierikzee, 79 jaar

Op 16 juli Gerardus den Dekker uit
Zierikzee, 88 jaar.

Dat zij allen moge rusten in vrede.

IN MEMORIAM TONNIE SCHOUWENAAR-VERKAART

Op 11 juli 2024 hebben we kennis genomen
van het overlijden van ons geliefde koorlid
Tonnie.

Tonnie was vanaf 1974 tot de opheffing van
het koor in februari 2024 een zeer trouw
lid van het ST Willibrordus kerkkoor. Vol

overgave en met een loepzuivere stem
was ze ruim 49 jaar een onmisbare steun
voor de Alt partij en voor het Willibrordus-
koor. Tonnie is 79 jaar geworden.

We wensen haar man Toon, de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe.

Namens alle vrienden van het koor.

Johan van de Waart

JONGERENVIERING



Zondag 14 juli werd in de Onze Lieve
Vrouwe op Zee kerk in Haamstede een
jongerenviering gehouden. Onder de
bezielende leiding van pater Gilbert Razon
werd het een sprankelende en mooie
eucharistie viering vol muziek en bijzon-
dere liederen. Alles was door de jongeren
zelf georganiseerd. Pater Gilbert had zelf
een vlieger meegenomen en beeldde
hiermee uit, dat het Leven een reis is die
wij zonder angst en vol vertrouwen op de
Heer mogen gaan! Onder het inspirerende
gezang van de jongerengroep, vlinderde
de kapelaan enthousiast met zijn vlieger,
(in zijn land een metafoor) over het altaar
en beeldde zo onze levensreis uit! Wat
ook bijzonder opviel was de eerbiedige
en devote houding van de jongeren tij-
dens deze eucharistieviering. Dit hadden
wij al heel lang niet meer meegemaakt.
Wij hadden zelfs twee blauwe zusters in
ons midden die genoten van alles wat er
gebeurde in en om het altaar. Na afloop
van deze dienst kregen de kapelaan en
de jongeren een welverdiende staande
ovatie en gingen de kerkgangers met een
glimlach op hun gezicht weer huiswaarts.
Iedereen was het er over eens: dit is voor
herhaling vatbaar! De jongerengroep was
te gast van 13 tot 15 juli in de toeristenkerk
van Haamstede en hebben dit als zeer
positief ervaren.

Anne Martens

BESTE MEDEPAROCHIANEN,
Zomervakantie. Voor de meeste is dit heer-
lijk uitrusten, bijtanken voordat we halver-
wege deze maand weer vol aan de bak
moeten. Dat kan in het buitenland maar

ook gewoon in ons eigen kikkerlandje. Maar juist in deze tijd blijven de mensen die genieten van hun pensioen thuis. Logisch, want die gaan in de wat goedkopere, rustigere en niet zo warme maanden op vakantie. Zo ook veel van onze vrijwilligers.

Ik zou zeggen gelukkig maar, want in de maand juli moesten in ieder geval een aantal van hen hard werken. Dit kwam omdat in Zierikzee er maar liefst 3 begrafenissen in een tijdbestek van 9 dagen waren. De kosters, de Barbara Boys, de dames van de koffie en de heren van de begraafplaatsadministratie, onze dank hiervoor! Daar gaat dan toch behoorlijk wat tijd en menskracht in zitten.

Ik heb dan ook veel respect voor onze vrijwilligers, zoals ik vorige maand al schreef. In deze zomermaanden is op dinsdag ook onze kerk open voor de open kerkdagen en dan zijn er op een dag toch weer 4 vrijwilligers nodig.

Kortom zonder hen kan onze kerk niet en daarom willen we deze vrijwilligers in 2025 bedanken voor hun inzet en wel met een feestje in ons eigen parochiecentrum. Vindt u ook dat onze vrijwilligers een bedankje verdienen doneer dan nu: rekeningnummer NL 25 RABO 0375 1024 85 ten name van Parochiekern Schouwen-Duiveland onder vermelding bedankje vrijwilligers. Alvast reuze bedankt.

Erik Steegmans

FILMAVOND WOENSDAG 18 SEPTEMBER

INLOOP 18.30 UUR START FILM 19.00 UUR



John is een alleenstaande glazenwasser in Noord-Ierland die de zorg heeft over zijn zontje Michael van vier. John heeft echter niet lang meer te leven. Hij is terminaal kankerpatiënt, dus gaat hij op zoek naar de perfecte ouders voor Michael. Hij denkt te weten wat hij zoekt en weet zich gesteund door het adoptiebureau, maar het perfecte gezin lijkt

niet te bestaan. Toch moet John tot een beslissing komen. Wat is een goede ouder en wie is het beste voor Michael? Samen ontdekken ze dat

je op je gevoel moet vertrouwen. Wilt u de film komen kijken u bent van harte welkom, wel graag even aanmelden voor 16 September bij Jacolien de Meij 06-29310123 of jdemeij@zeelandnet.nl De filmavond vindt plaats in de "Diepgang" huiskamer van de H. Pater Damiaanparochie Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee.

MAANDAG 30 SEPTEMBER SPIRITUELE LEZING OVER HET BOEIENDE LEVEN VAN CHARLES DE FOUCAULD



Er worden deze dag twee lezingen gehouden over het avontuurlijke leven van Charles de

Foucauld, deze lezingen worden verzorgd door Zr. Noëla Polet.

Charles de Foucauld {1858 -1916} was een Franse edelman. Hij werd achtereenvolgens officier in het Franse leger, ontdekkingsreiziger, trappist, kluisenaar in Nazareth, monnik -missionaris, diocesaan priester, taalkundige. Na een liederlijk bestaan bekeerde hij zich tot Christus. Uiteindelijk kwam hij terecht in de Sahara waar hij een teruggetrokken leven leidde onder de Tourarég. Tijdens een razzia werd hij vermoord. Hij werd heilig verklaard op 15 Mei 2022.

De dag verloopt als volgt

- 09.30 -10.00 uur ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
- 10.00 -10.45 uur 1e lezing door Zr. Noëla Polet
- 10.45 -11.15 uur bezinning
- 11.15 -12.00 uur groepsgesprek
- 12.30 -14.00 uur Lunch
- 14.00 -14.45 uur 2de lezing door Zr. Noëla Polet
- 14.45 -15.15 uur bezinning
- 15.15 -16.00 uur groepsgesprek met koffie/thee en wat lekkers, afronding van een spirituele dag
- 16.00 -16.30 uur Vesper dienst

Wilt u deze dag bijwonen, u bent van harte welkom, wel graag even aanmelden voor 16 September bij Jacolien de Meij jdemeij@zeelandnet.nl of 06-29310123.

Deze dag vindt plaats in Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk, Serooskerkseweg 2 Burgh -Haamstede. Bij slecht weer zal deze dag worden gehouden in de "Diepgang" huiskamer H. Pater Damiaanparochie Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee.

stille **kracht**
bij groot verlies

Alexandra Markusse Uitvaartverzorging

uitvaartinzeeland.nl 0113 214 291

bit//by//bit

COMPUTEROPLEIDINGEN

WWW.BITBYBIT.NL

☎ 06 212 730 77 ✉ info@bitbybit.nl

Uitvaartverzorging
'DE BEVELANDEN'
Johan Hoekman

Voor een zorgzame begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en koffiekamer

Geldloozepad 20, 4463 AJ Goes
(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een *persoonlijke* begeleiding bij een uitvaart

Stiltehuis
Kitskinderschedweg 1
4421 PJ Kapelle
info@uitvaartzorgpeterbutler.nl
www.peterbutler.nl

colofon

PASTORAAL CENTRUM

teamassistentie:
Linda van Aardenne
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum:
op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM

- Thaddy de Deckere, pastoor
T: 06-26276050
E: tdedeckere@rkbovendeschelde.com
- Thai Nguyen, kapelaan
T: 06-42710068
E: majacthai@gmail.com
- Ria Mangnus, pastoraal werkster
T: 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
E: GKok@bisdombreda.nl

PASTORAAL PROJECTMEDEWERKER:

Charlotte den Toonder, 06-44500944
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

TEAMWACHT

Tel. 06-53637130
De telefoon voor het doorgeven van uitvaarten en het aanvragen van ziekenzalving of ziekenzegen is bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur

VERTROUWENSPERSONEN:

Gon Joosten,
Theo Snel,
E: vertrouwenspersoonhdp@rkbovendeschelde.com

EMERITI PASTORES

Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

REDACTIE

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Goes | Riet Hopmans |
| - 's-Heerenhoek | Plonie Paree |
| - Heinkenszand | Addie Nelen |
| - Kwadendamme | Hans de Vos |
| - Lewedorp | Tilly van Klooster |
| - O-Z-Beveland | Jeannet Kievit |
| - Ovezande | Nicole Boonman |
| - Sch-Duiveland | Rudy de Maaijer |
| - Pastoresteam | Geerten Kok |
| - Hoofdredactie | Richard Gielens |

vragen/opmerkingen: mail ze naar rgielens@zeelandnet.nl

WEBSITE

www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE

3500 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK

- Buro Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942 • info@burodriedijk.nl
www.burodriedijk.nl

Facebook: Pater Damiaanparochie

Instagram: p.damiaan

Nummer 6 verschijnt op **vrijdag 27 september** en bericht over de maanden oktober tot half november. Kopij moet binnen zijn op **zondag 15 september** voor 20.00 uur. Graag in Word-versie.

Berichten voor de parochiekern lopen via de lokale redactie/ zie eigen colofon.

Nieuws van algemene aard graag via hoofdredactie: rgielens@zeelandnet.nl

Je zou deze pagina als een soort uitsmijter kunnen zien. Gedachten die kort of langere tijd leven komen hier ter sprake. Aan de lezer de keuze er al of niet wat mee te doen....



GELOOF IN ONTWIKKELING: DE EVANGELISCHE OMROEP LAAT HET ZIEN!

Al jaren geleden schreef ik over de ontwikkeling die de Evangelische Omroep (EO) doormaakt. Opgericht in april 1967 richtte men zich nog vooral op de protestants-christelijke groep gelovigen die vooral 'strenger' in de leer waren. Hun boodschap was vooral: evangeliseren. Bijna elke uitzending ging over God/ geloven en had vaak een 'happy' (lees ietwat belerend) eind: Zonder God vaart niemand wel... en op zich is daar natuurlijk niets op tegen.



Mensen als *Feike ter Velde* trachtte mensen te bekeren via uitzendingen als: God verandert mensen'. Binnen vooraf bepaalde kaders werd er gesproken over de kracht van boven... die mensen aan het denken zet.



Later kregen we iets meer vrijere gedachten voorgeschoteld door presentatoren als *Andries Knevel*, *Arie Boomsma*, *Bert van Leeuwen* en *Tijs van den Brink*. De eerste twee zijn van de buis verdwenen, omdat zij geleidelijk aan toch een aantal zaken openbaar in twijfel trokken. Andries had bedenkingen bij het scheppingsverhaal van Genesis en nota bene Arie kwam wel erg vaak in beeld als sportgoeroe en te homovriendelijk over in een fotosessie bij het blad 'Linda'. Tijs schuwde het niet de rafelranden op te zoeken via 'Adieu God' Ongelovige BN'ers (bekende Nederlanders) gaven hem onverbloemd een inkijkje in hun geloofsleven en Bert zocht echt niet enkel



gelovige mensen op om de familie weer rond een dinertafel te krijgen.

En wat te denken van hun succesnummers als de EO-jongereindagen: niks droge Bijbellezingen, maar eigentijdse muziek die jongeren aan het denken (en bewegen) zet.



Nieuw aan het firmament zijn presentatoren als *Erik Scherder* (klinisch neuropsycholoog/ breinprofessor) via het programma 'het nut van optimisme' en vooral (zij het bij HUMAN) Coen Verbraak. Zijn laatste reeks uitzendingen met de titel 'Over leven' is wat mij betreft een aanrader. Beiden staan op gelijke voet met 'ongelovigen' en bij tijd en wijle worden ze zelfs bekeerd door de gesprekspartners in hun uitzendingen. God is geen reddingsboei voor de meeste mensen. Ze zoeken troost in hun werk of bij naasten. Sommigen zoeken ook steun bij hun geloof en uiten dat (soms op bescheiden) wijze. Dat ontlokte geleerde Scherder de opmerking dat hij best jaloers op hen was...

Geloof in ontwikkeling; het is ook kwestie van durven. Kwesties aansnijden in maximaal 25 minuten en samen (met de kijkers) er respectvol uitkomen.

Richard Gielens